

## Välkommen till Tierps kyrka

### 1300-tal - kyrkan börjar byggas

Tierps kyrka började byggas omkring 1300. Byggnaden gjordes stor och ståtlig, eftersom detta var en rik bygd och befolkningen ökade. Redan tidigare fanns en äldre kyrka vid Husbyborg men den kom aldrig att fungera som sockenkyrka.

Flera av kyrkoherdarna i Tierp under medeltiden var framstående personer. Socknens förste kyrkoherde var Birger Jarls yngste son Bengt.

### 1470 - Valven och målningarna

Från början hade kyrkan ett innertak av trä. På 1400-talet byggdes kyrkan om och fick nya valv av tegel.

Valven smyckades med kalkmålningar av den så kallade Tierpsmästaren omkring 1470.

### 1700-talet - Kyrkan renoveras igen

På 1700-talet rivs många av de gamla trånga medeltidskyrkorna. Man ville att kyrkorna skulle vara ljusa och öppna. Lyckligtvis var Tierps kyrka redan stor därför nöjde man sig med att putsa om kyrkan både utvändigt och invändigt.

De gamla mörka målningarna kalkades över och man skapade vita slätputsade väggar. Det skulle strömma in ljus från större höga rundbågiga fönster.

### 1915 - Målningarna tas fram

Vid restaureringen 1915 rådde åter nya tongångar, då ville man ta fram de gamla målningarna igen, trots att de var mycket skadade. Valvmålningarna framställer bilder av evangelister, kyrkofäder samt musicerande änglar.



### Bogårdsmuren

På medeltiden fanns en bogårdsmur med spåntak. Det var viktigt att hägna kyrkogården så att inte djuren kunde ta sig in och ofreda gravarna. Kyrkobesökarna kom in på kyrkogården genom portar, så kallade stigluckor. Den östra stigluckan har troligen medeltida ursprung, men dess takhuv byggdes på 1600-talet. Den västra är från 1784. Den ersatte då en äldre stiglucka.

Klockstapeln med tak av spån byggdes 1706. Kyrkan är uppförd på mark som sannolikt upplåtits av de omliggande byarna Väsby och Lundby. Den nuvarande bebyggelsen runt kyrkan har tillkommit under sen tid.



### Tierpslätten

Området runt Tämnarån är en gammal och rik kulturbygd med många minnesmärken och spår av liv och verksamhet från stenåldern fram till i dag.

De markerade moränhöjderna kring Husbyborg har sedan bronsåldern varit en strategisk plats inom den vidsträckta

Tierpslätten. Vid Gryttjom straxt intill stoppas Tämnarån upp av moränen och bildar fast underlag för både broförbindelse och senare kvarnverksamhet. Slättens bördiga jordar lade grund för bygdens starka ekonomi.

### Torslunda

I Torslunda finns flera stora gravfält från järnåldern. Men redan under yngre stenåldern var Torslunda en gammal kulturbygd. Då bosatte sig de första Tierpsborna på Torslundaåsen, som då var en udde i havet. Grav- och skattfynd från bronsåldern har också hittats i omgivningen.

### Byarna

Frebro är en välbevarad klungby, där alla gårdarna ligger samlade i en klunga runt en vägkorsning. Eskesta är en radby där gårdarna ligger längs en bygata. Mellan Eskesta och Frebro ligger Tället. Det var där de båda byarnas soldattorp låg.

### Husbyborg - Kyrkoruinen

Vid Husbyborg finns en kyrkoruin. Den hörde till kungsgården, som låg på platsen. Kyrkan, som i dag är en ruin byggdes i slutet av 1200- eller början av 1300-talet. I närheten finns också ett gravfält med högar från den förkristna tiden.



Länsstyrelsen i Uppsala. 2012  
www.lansstyrelsen.se/upsala