

2001:2

<http://hem.passagen.se/clissing>

Hemmesjö hembygdsförening 25 år! 1976 - 2001

HEMMESJÖBYGDEN

Meddelande från Hemmesjö hembygdsförening

Höstmöte

Torsdagen den 22 november kl 19 i församlings-
hemmet i Billa.

”Berättarkväll”

Skröner och sanna berättelser i skön blandning. Tag gärna med ett eget bidrag. Kaffe och smörgås.

Söndagen den 13 januari 2002 Öppet hus i Schöns stuga, Masugnsvägen 12
Klockan 10 – 15 i Åryd. Vi bjuder på kaffe, glögg med tilltugg.

Risinge by

Var låg Risinge by innan byn skiftades på 1840-talet? Har Risinge by skiftats fler gånger? Hur såg byn ut före skiftet?

Dessa frågor och många andra om Risinge genom tiderna väntar på sitt svar. Nu kanske de blir besvarade! Det finns förslag om att bilda en studiegrupp som genom att läsa kartor, gamla skifteshandlingar och kyrkböcker skall försöka reda ut hur det var. Allt efter årstiden blir det aktiviteter inomhus eller ute på fältet. Det krävs inga speciella förkunskaper men gärna ett intresse för bygden och dess historia. Medlemmarna i gruppen kan också besluta om man vill undersöka något annat, t.ex. fornlämningar, gårdshistoria eller liknande.

Anmäl Ditt intresse redan nu så kan vi vara förberedda att starta efter årsskiftet.

Tag kontakt med:	Inge Gustafsson	0470 – 77 20 58
	Claes Lissing	0470 – 77 43 15

Harald Schön

Sent på onsdagskvällen den 30 maj kom beskedet om Haralds bortgång. Mitt uppe i ett intensivt samarbete med Harald var budskapet chockartat och totalt oväntat.

När vi flyttade till Åryd 1976 bodde vi på Varendsvägen, några hus från Harald och Birgitta. Vi sågs på gatan och bytte ett eller annat ord med varandra men det var först några år senare som vi blev mer bekanta. När hembygdsföreningen startade studiecirkeln om järnbruket var en av de första träffarna hemma hos Harald och Birgitta. Sedan träffades vi regelbundet i studiecirkelsammanhang på herrgården där vi under Bengt Hjelmqvists ledning också studerade träindustri. Harald och brodern Knut kunde berätta otaliga historier om verksamheten på fabriken och om det vardagliga livet i samhället.

Masugnen hade nu kommit i föreningens ägo. Harald föreslog att han och jag skulle ta oss in i masugnen som varit tillbommad i 25 år. Vi letade reda på den längsta stege vi kunde hitta. Den räckte trots det inte ända upp till öppningen. Med viss ansträngning lyckades vi komma in och ta oss genom förödelstenen ända upp till masugnskransen. Det var ett spännande ögonblick när vi kunde öppna den stora porten och släppa in ljuset över kransvägen. Hela uppdraget förevigades med fotografier och det var nog där uppe på masugnskransen som tankarna på en renovering av masugnen tog form. Tänk att få visa detta för andra!

Det skulle dröja cirka sex år innan tankarna om renovering kunde förverkligas. Harald hade med sina många kontakter en stor del av förberedelsearbetet. Det blev så småningom ett stort projekt med nybyggnation, renovering av gamla bostäder och restaurering av masugnen. Renovering och restaurering drevs som s.k. ALU-arbete. Det innebar att arbetslösa kunde beredas tillfälligt jobb. Som mest var ett 10-tal sysselsatta och omsättningen var ganska stor. Här fick Harald en viktig funktion. Förutom att delta i många av arbetsmomenten fanns han alltid till hands och kunde visa hur det sett ut tidigare. Många timmar fick han också lägga på arbetarnas personliga problem. Några hade bekymmer med sig hemifrån, andra var kanske inte så motiverade i arbetet. Utan Harald på plats hade mycket blivit fel.

Åren efter renovering ökade antalet besökare till området kraftigt. Harald stod för en stor del av guidningen för både mindre sällskap och hela busslaster. En god berättarförmåga, många intressanta historier och ett personligt mottagande gjorde att besökarna var mycket nöjda och ofta dröjde sig kvar längre än beräknat. Att hembygdsstugan, Schöns stuga, var Harald barndomshem gjorde att han kände sig på hemmaplan när han berättade. Åtskilliga av historierna är sådana som han hört sin far berätta.

Haralds far, Arvid Schön, var föreningsman och allt i allo i byn. Han sparade på handlingar från många föreningar. Vid faderns bortgång 1978 insåg Harald värdet av de gamla föreningshandlingarna och startade en övertalningskampanj för att få in alla gamla föreningsprotokoll och andra handlingar till ett gemensamt föreningsarkiv. Det blev ett detektivarbete som under 20 år resulterade i ett bygdens föreningsarkiv som är en enastående hjälp för hembygds- och släktforskare.

Redan i slutet av 1950-talet var Harald ute med bandspelare och kamera för att dokumentera fabriken och träindustrin. Men det var först på 1990-talet som det blev tal om att ge ut en bok. Grunden var ett stipendium som Harald fått och skänkt till hembygdsföreningen. Arbetet med boken pågick under många år, ibland intensivt men med långa pauser när andra saker krävde uppmärksamheten. Så efter ett sista år med ivriga arkivstudier och många intervjuer var boken klar att ges ut, jubileumsåret 2001. I slutet av maj var all korrekturläsning klar medan val av bildmaterial fortfarande pågick. Den 29 maj hade vi en diskussion om bilder och gjorde det slutgiltiga valet. "Du får bilderna när vi träffas i morgon kväll", sa Harald. Det blev ingen mer träff men väskan med bilderna stod färdigpackad.

Förutom i Hemmesjö hembygdsförening var Harald engagerad på många sätt i samhället. Först och främst i arbetarrörelsen men också i handikapporganisationer, samhällsföreningen i Åryd och senare Åryds föreningsråd. Inom pensionärsföreningen ordnade han kultur dagar i både Tegnaby, Hemmesjö och Furuby.

Trots att det nu gått ett drygt halvår tittar jag ofta bort mot hembygdsstugan för att se om Haralds cykel står lutad mot husväggen, om han just håller på att pyssla med rabatterna eller samtalar med någon tillfälligt förbipasserande. Det är svårt att vänja sig vid det nya.

Hemmesjö hembygdsförening 25 år

På årets hembygdsdag, den 5 augusti 2001, vid Schöns stuga på Masugnsvägen i Åryd firade Hemmesjö hembygdsförening sin 25-årsdag. Cirka 150 personer deltog i firandet. Föreningens initiativtagare och dess förste ordförande, Bengt Hjelmqvist, berättade om föreningens tillkomst. (Se nedan)

I jubileumsgåva fick föreningens nuvarande ordförande, Claes Lissing, av Bengt Hjelmqvist ta emot en stor summa pengar, en originalkarta från 1918 över Åry Bruks ägor samt ett album med brukets alla byggnader och gårdar fotograferade omkring 1910. Landshövding Wiggo Komstedt gratulerade föreningen i ett tal han höll stående på flaket av en veteranlastbil, en Volvo från 1940-talet. Bland gratulanterna fanns också representanter från hembygdsföreningarna i Tegnaby och Östra Torsås. Leif Bolmgren skänkte en tavla med motiv från en tidigare hembygdsdag. Från Leif Petersson har föreningen fått en tavla med motiv från järnbruket.

Förutom sedvanlig tipspromenad fanns det denna gång också ponnyridning och försäljning av nygrillad korv. Till kaffet serverades underhållning av Peje och Roger. I hembygdsstugan fanns utställningar över de gångna 25 åren.

Här följer Bengt Hjelmqvists tal på hembygdsdagen:

“Den första gången namnet Åryd förekommer i något dokument var år 1476, då ett ägobyte skedde mellan Åryd och en gård i Kårestad. Jämnt 500 år senare bildades Hemmesjö hembygdsförening. Jag kan berätta hur det gick till, ty jag var med.

När jag flyttade hit för 30 år sedan förvånade det mig att det inte fanns någon hembygdsförening i Hemmesjö socken i detta hembygdsföreningarnas Småland. Jag visste inte då, men har senare läst mig till, att Johan Alfred Göth, författare och föreläsare, upptecknare av småfolkets historia, redan för 78 år sedan föreslog att en hembygdsförening skulle bildas i Hemmesjö och fick stöd av sekreteraren i Hyltén-Cavalliusföreningen seminarielektorn Eric Elgquist. Det skall ha skett vid en föreläsning i Åryd – på den tiden var föreläsningsföreningarna på många håll dominerande i bildningsarbetet. Göths förslag rann ut i sanden. Det var först 53 år senare som frågan om en hembygdsförening i Hemmesjö socken väcktes på nytt. Jag hade blivit fängslad av järnbrukets historia och tänkte mig att man skulle bilda en förening av järnbrukets vänner. Jag talde om saken med Bengt Alstad som då företrädde Åry bruks ägare. Vi gick tillsammans på Masugnsvägen, och Bengt Alstad var i princip med på förslaget men menade att en förening borde omfatta hela socknen. Det var ett gott råd. Vi tog kontakt med intresserade i samhället och bygden. Vi utfärdade en inbjudan och ett första sammanträde hölls den 29 juni 1976. Det var förlagt till Fridhem, den nu rivna samlingslokalen inom Fridhemsområdet. Jag satt ordförande, och föreningen bildades. Många antecknade sig som medlemmar och en interimsstyrelse utsågs, forfarande med mig som ordförande. Jag blev senare ordinarie ordförande och kvarstod i den egenskapen i 15 år.

Det viktigaste för den nya föreningen var givetvis att få medlemmar. Utan en förankring i bygden skulle den inte kunna verka. Vi ordnade offentliga möten och gladde oss åt medverkan av museiintendenten Jan-Erik Anderbjörk i Växjö. Redan från början ägnade han föreningen ett stort intresse och hade själv sommarbostad i socknen. Ett annat medel att nå samhällets invånare blev det anspråkslösa medlemsblad som jag startade tidigt. Jag skrev ut texten under pekfingervals på min skrivmaskin och resultatet mångfaldigades med hjälp av Samhalls i Växjö. För att medlemsbladet skulle nå alla samhällets medlemmar delades det ut gratis. Det utkommer som bekant ännu idag under den ursprungliga titeln Hemmesjöbygden. I verksamheten ingick liksom i andra hembygdsföreningar utflykter till fornminnen i socknen, oftast under ledning av Anderbjörk. Den utflykt som jag personligen bäst kommer ihåg var det hembygdsrally som anordnades 1984. En kavalkad av ett sextiotal bilar genomkorsade socknen från hållkistorna i Lönåsen till den stora ladan i Gummatorp där deltagarna fick ostkaka. Kavalkaden gjorde uppehåll vid en rad fornminnen och Anderbjörk hjälpte till som vanligt. Andra utflykter har gällt växter i socknen och platser för gammal bebyggelse. Även utanför socknen besökte föreningen sevärda platser.

Jag ledde under många år en studiecirkel i socknens historia. Den startade redan det första året och medlemmarna träffades hemma hos mig. En längre utflykt gjordes i anslutning till cirkelns arbete. Den

gick till Löa i Västmanland där det fanns ett järnbruk helt uppbyggt som det i Åryd. Ett uppskattat inslag utgjorde de stugkvällar som anordnades i hembygdsstugan. Kvällarna kallades "Schöna onsdagar", där namnet anspelade på ett dåtida TV-program och ordet "Schöna" knöt an till att stugan efter sin siste invånare kallades Schöns stuga. Bland annat berättade företagare i samhället och socknen om sin verksamhet.

Från det kulturella området kan nämnas att föreningen ordnade årliga försommarkonserter, därtill inspirerad av Folke Öberg i Ingelstad.

Tack var insatser av Ansa Borck kunde föreningen under några år visa upp de konstverk som Växjö kommun inköpt under föregående år. Ett par textilställningar skall inte heller glömmas. Hembygdsstugan var viktig i sammanhanget. Jag tiggde ihop både den och masugnsbyggnaden av respektive ägare. Hela masugnsområdet har senare genom föreningens försorg fått en genomgående och välbehövlig uppsnygning, men det har skett efter min tid.

När man tänker tillbaka på de 25 åren minns man många som aktivt deltagit i föreningens arbete. Jag kan inte räkna dem alla. Jag nöjer mig med att nämna Svea Johansson i Gummatorp. Hon gjorde en ovärderlig insats vid föreningens möten.

Får jag vara personlig? Jag har haft tre hembygder. Jag har bott 31 år i Lund, lika länge i en socken söder om Stockholm och hamnade 1971 här i Hemmesjö. Jag kände ingen i socknen men kom senare underfund med att jag härstammade från Arvid Trolle på Bergkvara, Åryds förste ägare från 1476. Också de tidigare ägarna av sätesgården i Billa härstammar jag ifrån. Det är onekligen inte någon närmare släktskap, men jag har känt mig en smula närmare trakten.

Frågar man mig hur jag har upplevat åren med hembygdsföreningen svarar jag: Det har varit arbete, ganska mycket arbete ibland. Jag har fått lära känna ett vackert landskap med sjöar, skogar, gårdar och gammal industri. Jag har fått träffa spännande personer. De var kluriga ibland, men kunniga och intresserade av sin bygd.

Inom slakten ger man födelsepresent. När jag funderade på en lämplig gåva till 25-åringen kom jag att tänka på Kurt Johansson på Källedal. Han tillhörde de kluriga och intresserade. Hans samlingar har hamnat hos hembygdsföreningen. Vid ett årsmöte där man efterlyste ökade resurser föreslog han att den årliga medlemsavgiften skulle höjas till 1000 kr. De närvarande tog inte förslaget på allvar, och det var väl inte meningen heller. Men det må tillåtas en person, som så skåning och stockholmare han var ägnat hembygdsföreningen här stort intresse, att för egen del förverkliga Kurt Johanssons förslag och till hembygdsföreningen överlämna 25 årsavgifter av den storlek som Kurt Johansson tänkte sig. Jag förbehåller mig att i samråd med styrelsen närmare bestämma hur pengarna skall användas. Som ytterligare födelsedagspresent överlämnar jag ett album med bilder från bebyggelsen under bruket i Åryd från omkring 1910 samt en karta över egendomarna från 1918.

Så önskar jag hembygdsföreningen fortsatta framgångar under år som kommer."

--- 000 --- 000 --- 000 --- 000 ---

Åryds vägförening

Åryd vägförening bildades den 13 oktober 1964 och upplöstes den 18 juni år 2001.

Behovet av en vägförening i Åryd var stort eftersom samhället växte fort och på initiativ av Bertil Sjösten bildades en förening 1964.

Föreningen skulle ombesörja och bekosta väghållningen för de vägar, vilka förklarades skola tillhöra föreningen samt också handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter.

(fortsätter på nästa uppslag)

Vid föreningens första sammanträde beslutades enligt stadgarna således att föreningen skulle ombesörja skötsel av befintliga vägar och att också övertaga befintlig gatubelysning i Åryd samhälle. För täckande av föreningens utgifter beslutades om en utdebitering av 1 krona per andel och att andelarna skulle beräknas efter fastigheternas taxeringsvärde. Andelstalet för en normal villafastighet var mellan 50 och 75.

Föreningens första styrelse bestod av Bertil Sjösten, ordförande, Bengt Alstad, sekreterare och kassör. Övriga ledamöter var Johan Carlsson, Carl Axel Johansson samt Georg Lundgren.

Bertil Sjösten var ordförande fram till år 1993, då undertecknad, Stig Ekberg, övertog ordförandeskapet. Från 1967 till dess föreningen upplöstes har Ulla Sjösten varit sekreterare och kassör.

Vägföreningen i Åryd har under de gångna åren arbetat för förbättringar för samhällets invånare på så sätt att vägar och gator har asfalterats, gatubelysningen har utökats och grönområden har anlagts.

Kostnadsläget på 1960-talet kan väcka förvåning, t.ex. asfalteringen av samhällets vägar beräknades då till 70.000 kronor, gatubelysningen med rörstolpar och kablade ledningar beräknades till 40.000 kronor. Gösta Rundqvist, som då anställdes som tillsyningsman hade ett arvode på 100 kronor per år och 1968, då Gottfrid Nygren anställdes att sköta park- och grönområden, fick han 7 kronor per timma. Arvodena till styrelse och revisorer var också låga. 15 kronor per sammanträde. Tilläggs kaffe vid sammanträdet kostade sammanlagt 10:50.

Efter 1971, då Växjö kommun blev huvudman för Åryd samhälle har någon utdebitering ej skett och vägföreningens uppgift därefter har varit att svara för vinterväghållning samt att inkomma med förslag till åtgärder, som behövts för samhället. Den mest aktuella frågan i detta hänseende har varit Masugnsvägen, som ofta varit i dåligt skick och behövt förbättras. Asfaltering har föreslagits men vägen är fortfarande i samma dåliga skick. Ett annat förslag från vägföreningen i Åryd till Vägförvaltningen har varit igenläggning av diken på båda sidor av Växjövägen, genomfartsleden i Åryd, för att göra gång- och cykelvägen säkrare. Detta förslag har dock ännu ej vunnit gehör hos Vägförvaltningen i Växjö. Förbättring av busshållplatsen har också påtalats och en viss förbättring har gjorts, men långt ifrån tillräckligt!

Den nya gång- och cykelvägen från Värendsvägen ned förbi idrottsplatsen till skolan har kommit till efter förslag från vägföreningen i Åryd.

Vägföreningen i Åryd hade vid upplösningen en kassa på 7.383 kronor som fördelats mellan ÅIK:s ungdomssektion, Hemmesjö hembygdsförening och föreningsrådet i Åryd.

Mycket har således skett under de närmare fyrtio år som vägföreningen här verkat för samhällets bästa men mycket återstår att göra och besluta. Det blir föreningsrådet i Åryd, som nu får föra samhällets talan till kommun och övriga instanser.

Vägföreningens protokoll kommer att översändas till Växjö kommuns samhällsarkiv.

Stig Ekberg

--- 000 --- 000 --- 000 --- 000 ---

Året var 1953. Jag börjar i Billa skola.

Så var dagen D inne, när man skulle börja i 7:e klass! Visst kände man sig STOR. Nu var plötsligt alla andra ungar, yngre och barnsligare än en själv!! Men visst kände man sig lite darrig i knäveckan, när man för första gången stegade in i Billa skola. Men det gick snart över, man fick nya kompisar, det var roligt och spännande och kantorn var precis som man föreställt sig. Humoristisk och rolig och inte alls så sträng! Här fick man röra sig lite fritt mellan bänkraderna och hade över huvud taget inte så stränga regler. Med påföljd att vi från Risingeskolan blev ungefär som kalvar på grönbete. Vi nästan "spårade ur" lite grand ibland. Då kunde kantorn ilska till lite lagom. Jag minns att jag som straff för att jag inte satt

SKOGEN

Vårt levebröd i hundra år



Utgivet av
Hemmesjö hembygdsförening

”Århundradets bok”. Så kan man kanske kalla den. I boken ”SKOGEN – vårt levebröd i hundra år” skildras träindustri och skogsbruk kring Åry Bruk och Hemmesjö socken och dess omgivningar. Det är framför allt den intressanta perioden från 1885 till 1985 som skildras, från tiden då Lessebo Bruk ägde Årydegendomen fram till spånskivefabrikens nedläggning i Åryd 1985. I boken blandas faktaspäckade kapitel med intervjuer, tidningsartiklar, fotografier och ritningar. Här berättas om hur företag och föreningar växer fram. Här skildras hur livet kunde vara på arbetsplatserna och i hemmen. Här får vi återknyta bekantskapen med många av förgrundsfigurerna inom företagsamhet, arbetarrörelse, föreningsliv mm.

Ur innehållet:

Åryd under Lessebo Bolag
Ågen och lådfabriken i Åryd. Den första tiden
Smalspårsjärnvägen från Attsjö till Årydsjön. Timmerflotning
Arbetarrörelse. Fackföreningar
Skogssällskapet. Ett företag med rötter i Åryd
Åry Manufakturverk
Spånskivefabriken
Träindustriarbetarförbundet. Några förtroendevalda ser tillbaka
Minnen från skogsbygden. Ernst Häll berättar
I Åry bruks skogar. Skogshuggarminnen med Kalle Sjöö
I tjänst hos Skogssällskapet. Stig Ekberg berättar
Södra Åreda snickerifabrik. Intervju med Ann-Britt och Erik Persson
Södra Åreda såg och kvarn. En pratstund med Sonja och Harald Edvardsson
Billa möbelindustri. Göran Johansson berättar
Arvid Schön. Ångmaskinist och föreningsman

Smålandsposten besöker Åryd 1903
Storstrejken och andra arbetskonflikter
Bränderna på sågverket och lådfabriken
Disponent A. Edwin Ohlsson
Träullsfabriken i ”Gamlesågen”
Åryaffären. När det gick politik i skogen
Avvecklingen. Slutet för träindustriepoken
Arbetarbostäder och bruksvardag
Föreningar och föreningsliv
Skogskörning. Edvard Gustafsson minns
Torsten Jonassons såg i Skogstorp

Köp boken! Den finns hos Hemmesjö
hembygdsförenings styrelsemedlemmar till
ett pris av 150 kronor.

Det går också bra att få boken via posten. Då till-
kommer postportot. Sätt in hela beloppet, 175 kronor,
på Hemmesjö hembygdsförenings postgirokonto
72 98 81-3. (För 2 böcker, 336 kronor.) Skriv tydligt
Din egen postadress.

stilla fick sätta mig hos klassens busfrö. Det gjorde jag med GLÄDJE, hans pappa var nämligen chaufför hos en delikatessaffär i Växjö så hans bänk var fullproppad med godsaker, d.v.s. övermogna bananer, skadade frukter och annat smått och gott. När kantorn upptäckte detta fick jag flytta tillbaka till min plats igen. Men godsakerna behövde jag inte avstå ifrån. Det var bara att öppna mitt bänklöck och sitta med det öppet tillräckligt länge, så slängde min "gentleman" päron och bananer i välriktade lyror i min bänk. Tänk vad förbjuden frukt smakar gott! Sådana tilltag skulle varit otänkbara i Risinge skola.

Men vi lugnade säkert ner oss när den värsta yran gått över. Jag minns bara att vi lurade magistern 1:a april. En av oss kom och skrek att det var telefon till honom och han sprang hem till sin bostad med långa kliv. Det fanns nämligen ingen telefon i skolan. Men när han kom tillbaka och vi satt i bänkraderna, då var han inte god på oss! Sedan passade han på att fylla 50 år medan vi gick där. Han fick en moped i födelsedagspresent av släkt och vänner.

Han kanske inte var så motorkunnig, så jag minns att pojkarna i klassen skulle visa honom finesserna. Johnny blev så ivrig på gröten så han skrek: "Vad dum Du är, Du skall ju gasa med!" I samma stund som han sa Du gick det upp för honom att Du fick vi ju ändå inte säga. Så han blev lika röd i ansiktet som hans ostyriga kalufs. Men kantorn skrattade gott och knattrade iväg på sin blänkande moppe.

Ja, så gick mitt absolut roligaste år i skolan och som avslutning fick vi åka till Stockholm på skolresa. Det var något det! Vi åkte tåg och det tog många timmar. Men vad roligt vi hade. Vi låg på KFUM:s vandrarhem. I Stockholm besökte vi Skansen, Gröna Lund, Valdemars udde och varuhuset. Vi åkte spårvagn och rulltrappa för första gången.

Det var verkligen en fin avslutning på vår skolgång. Det var dags för examen och jag grät och grät. Det var inte alls roligt att sluta skolan. Det enda roliga var att vi snart skulle träffas igen för att gå sex veckor i skolkök. Därefter var det dags för konfirmationsundervisningen.

Birgit Bengts

--- 000 --- 000 --- 000 --- 000 ---

Blandat från bygden.

BREDBAND I ÅRYD

Under sommaren har det grävts och lagts ner rör som skall hysa bredbandskablar till Värendshus lägenheter i Åryd. Varje lägenhet har fått ett bredbandsuttag. Ännu finns det inga kablar i rören. Kablarna kommer att "blåsas" in i rören.

BREDBAND I RISINGE?

Nja. Snarare gäller det bredband genom Risinge. Längs väg 25, från Växjö och förbi Risinge, har grävning för bredbandskabel genomförts under sommaren.

GRÄVNING I ÅRYD

Växjö kommun satsar på VA-nätet i Åryd. En sanering av VA-nätet görs framför allt i de äldre delarna av bebyggelsen, den från 1960-talet. På Löparevägen har avloppsrören lagts om. De låg tidigare på tomtmark men är nu flyttade ut i gatan.

Nya dagvattenledningar skall minska risken för översvämningar. En dagvattenledning drages ut i sjön vid Värendsvägens södra utfart mot Växjövägen. En annan drages ut i sankmarken bakom Källelund. Också på Skogsvägen och Bokvägen åtgärdas avloppsledningar för att minska risk för skador.

ELARBETEN

En förstärkning av elnätet pågår på flera håll i socknen. Bl.a. byts många stolpar ut.

KYRKOGÅRDEN

Stora förändringsarbeten pågår och planeras på kyrkogården. De tidigare igenlagda grusgångarna tas upp igen. Automatisk bevattning införs. En minneslund planeras väster om kyrkan.

KÄTTING

Området kring vattenhjulet i Åryd har fått en ny utsmyckning. Som skydd mot det något farliga området finns nu en gammal järnkätting. Kättingen hittades i strandkanten strax intill och var fastväxt i en trädrott.

MASUGNSVÄGEN

Allén på Masugnsvägen i Åryd kommer att få en välbehövlig frisering. Träden utgör nu en fara med tanke på de grova grenar som ofta faller ner. Växjö kommun kommer att kapa av topparna på träden och samtidigt korta in grenverket väsentligt.

BLÄSTER

Föreningen har fått i gåva en handdriven blästerapparat som använts i smedjan på Hanalund i Furuby. Det är Hanalunds nuvarande ägare Kjell Appelgren som skänkt den. Blästern har en avancerad konstruktion med dubbla bälgar för att utjämna trycket på blästerluften. I sin nuvarande kondition puser luften ut lite här och var men efter en renovering kommer den säkert att fungera. Vi tackar för gåvan!

SIGFRIDSLEDEN

Sträckan från Evedal till Knapelid som invigdes härom året finns nu dokumenterad i en broschyr som tillsammans med karta finns att få på turistbyrån. Vandringsleden kräver ständigt underhåll med röjning av sly och kontroll av märkning. Det är Växjö vandrar klubb och hembygdsföreningarna som står för detta. För Hemmesjö hembygdsförenings del är det sträckan från vindskyddet vid Hemmesjösjön fram till järnvägsövergången i Åryd som är aktuell. För arbetet får hembygdsföreningen en årlig ersättning.

ALMANACKAN

Det blir ingen fotoalmanacka i år! Tryckkostnaderna har stigit och det har inte gått att hitta en leverantör med ett pris som gör att almanackan kan bära sina egna kostnader. Almanackans huvudsyfte har varit att sprida bilder från nutid och dåtid i Hemmesjö socken. Vi får försöka finna andra vägar för att förmedla bilder till medlemmarna.

Styrelsen 2001

Claes Lissing, ordf, red för Hemmesjöbygden
Masugnsvägen 4 A
360 43 Åryd
tel 0470/774315

Inge Gustafsson, sekr
Risinge
360 43 Åryd
0470/772058

Nils Fredrik Hjelmqvist, kassör
Åry herrgård
360 43 Åryd
0470/774250

Elvy Persson
Södra Åreda
360 43 Åryd
0470/771014

Nils-Ola Holtze
Åry herrgårdsflygel
360 43 Åryd
0470/774487

May-Brith Gustafsson
Risinge Kåragård
360 43 Åryd
0470/772060

Onni Thunell
Billa
360 43 Åryd
0470/774049

Leif Bolmgren
Tallvägen 11
360 43 Åryd
0470/774325

Birgitta Jakobsson
Risinge Mellangård
360 43 Åryd
0470/772057

Björn Sunesson
Nyadal, Risinge
360 43 Åryd
0470/771040

Sven-Olov Wargklev
Masugnsvägen 37
360 43 Åryd
0470/774228

Monica Ohlsson
Billavägen 1 A
360 43 Åryd
0470/774285

Rita Stier
Tallvägen 6
360 43 Åryd
0470/774308

Hedersordförande är Bengt Hjelmqvist, Åryd.

Hemmesjöbygden utges av Hemmesjö hembygdsförening. Föreningen arbetar i Hemmesjö socken som omfattar Billa, Hemmesjö, Gummatorp, Risinge, Södra Åreda och Åryd. Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften, 50 kr per person. Postgironummer: 72 98 81 - 3. Där inget annat anges är artiklarna skrivna av redaktören.