

1995:2

HEMMESJÖBYGDEN

Meddelande från Hemmesjö hembygdsförening

HELGÖPPET I HEMBYGDSSTUGAN I ÅRYD

Helgöppet och en liten utställning med föremål och dokument ur föreningens samlingar. Klippböcker, fotoalbum och böcker.

Söndagen den 14 januari kl 10 - 15 i hembygdsstugan.

Titta in under söndagspromenaden för en pratstund. Vi bjuder på kaffe, glögg och pepparkakor.

DET här numret av Hemmesjöbygden kommer visserligen under 1996 men har nummer 1995:2. I nästa nummer, 1996:1 som kommer framåt våren presenteras årets program. Då medföljer också inbetalningskort för medlemsavgiften.

DET har kommit önskemål om att få veta mer om Billa då och nu. Varför inte en studiecirkel där man intresserar sig för byn i allmänhet och i synnerhet för de gårdar och torp där cirkeldeltagarna bor eller har anknytning till. Du som tycker att det här låter intressant, tag kontakt med föreningens ordförande snarast. Det vore också trevligt om någon från den förra (10-15 år sedan) studiecirkeln i Billa kunde vara med.

DET är nu 150 år sedan den första stora vågen av emigranter till USA gav sig iväg från Sverige. 1996 firas det s.k. "Migrationsåret" då både ut- och

invandring under 150 år skall uppmärksammas. Utvandringen antog gigantiska proportioner. 1,2 miljoner människor. Det motsvarar en bräddfyllt finlandsfärja en gång i månaden som håller på i 100 år!

Kyrkböckerna vittnar om att också Hemmesjö socken har haft åtskilliga utvandrare. Många av oss har kontakt med släktingar i USA sedan flera generationer tillbaka. Har Du sparat gammal brevväxling? Vet Du hur det gick till vid Dina släktingars emigration? Här finns säkert material för några artiklar i Hemmesjöbygden om emigrationen. Fundera och hör sedan av Dig till redaktören.

DET har kommit en ny **bildalmanacka** för 1996 med nya och gamla foton tagna av Leif Bolmgren. Köp almanackan i Konsum, Åryd eller hos någon i styrelsen!

Bystämman i Risinge

Vi har tidigare här i Hemmesjöbygden kunnat läsa utdrag ur sockenstämmoprotokoll för Hemmesjö socken. Många frågor inom en socken avgjordes också ute i byarna. Bystämman var det forum som behandlade frågor på "byaplanet".

Om byväsendets historiska ursprung vet man inte så mycket men det finns byarkiv bevarade från 1600-talet och framåt. För att hjälpa och förbättra jordbruksnäringen under 1700-talet ville bondeståndet på 1741 års riksdag att en "byordning för jordbrukets bedrivande" skulle fastställas. Redan 1742 utfärdade Kungl. Majt. ett "Bref till samtelige Landshöfdingarne angående Lands-Culturens uphielpande och förbättande" med ett förslag till byordning. Vid den här tiden hette landshövdingen i Kronobergs län Anders Koskull och han lät trycka och sprida byordningen via prästerskapet. Det tycks inte ha blivit någon större framgång av den här jordbruksreformen.

Landshövding Carl Stellan Mörner tog sig också an jordbruksproblemen. 1816 upprättade han en ny och anpassad byordning i 44 paragrafer som reglerade samlevnaden i byn.

Det är inte troligt att bystämman i Väreid varit vanlig vid denna tiden utan att den tillkommit efter påtryckning från landshövdingen. Dock kan det ha funnits liknande organ för samverkan i byarna tidigare.

Från att ha varit ett forum för viktiga förhandlingar och beslut reducerades stämmans betydelse vid slutet av 1800-talet och man övergick med tiden till att samlas för att upprätthålla en tradition. Sammankomsten kom att uppfattas som en bjudning i åldermannens hem.

Av byarna i Hemmesjö socken är det bara Risinge som fortsatt traditionen in i våra dagar.

En fredagskväll i augusti 1995 var det dags för årets stämma. Till åldermannen, Sven Gustafsson i Risinge Kåragård, var inbjudna de självägande jordägare som har "i mantal satt jord". För Risinges del betyder det representanter för Olsagård, Stora Olsagård, Gamla Olsagård, Kåragård, Södergård, Mellangård och Thorsagård. Ursprungligen var det bara husbonden som fick delta men numera är familjen inbjuden.

I år samlades deltagarna ute för en tipspromenad, ett får man förmoda tämligen nytt inslag i åldermannagillet. Promenaden avslutades i ekdungen på "Mellangårdsbiten". Sittande på ekstubbar placerade likt en domarring serverades deltagarna förfriskningar och tipsfrågorna, som till stor del rörde Risingeförhållanden diskuterades.

På återvägen i ett begynnande sommarregn gjordes en besiktning av byns gemensamma egendom. I ett uthus på Södergårdens ägor inspekterades den likvagn, som använts i Risinge från 1915 fram till 1952. Likvagnen skänktes då av hemmansägaren S J Petersson i Risinge Mellangård. Byns två gamla brandsprutor med slangar fanns också här omgivna av spannar märkta R B dvs Risinge By. Åsynen av brandredskapen frammanade minnen från branden på Södergården då ladugården antändes av åskan och brann ner.

I Kåragården väntade May-Britt Gustafsson med dukat bord och till den goda maten gick diskussionens vågor höga om jakt, fiske, hästar och frågor som berör Risinge av idag. Man erinrade sig också berättelsen, troligen inte från Risinge, om tredagars åldermannagillen förr, då gubbarna träffades första dagen, kvinnorna andra dagen och de fattiga fick kalasa på resterna den tredje dagen. Det fanns på mitten av 1920-talet 13 bönder i byn och det lär ha gått åt en gris och en kalv vid gillet.

Så var det dags för årets stämma och åldermannen, Sven Gustafsson, öppnade med ordförandeklubban i handen. Ja, någon klubba är den egentligen inte även om den

länge använts som sådan. I stället är det den budkavle av blankslitet trä, som fortfarande används för att kalla till åldermannagille.



Bokstäverna R:B:Y:L:K kan möjligen uttydas som Risinge Byalags Kavle. Årtalet 1837 är troligen kavlens tillverkningsår. Vid denna tid genomfördes laga skifte i Risinge och det är mycket tänkbart att bystämman införts vid detta tillfälle. Övriga bokstäver på kavlens andra sida är mera svårtolkade men IAS är nog initialerna för någon av de dåtida jordägarna. Kanske är det initialerna för Israel Andersson, som var delägare i både Mellangården och Thorsagården.

Ur protokolls-boken läste Inge Gustafsson upp protokollet från föregående års stämma från november 1994. Den protokolls-bok som fortfarande används påbörjades den 23 maj 1878: "Protokoll hållet med Risinge bymän.....". En fråga som togs upp vid mötet 1878 var om eventuellt inköp av ett fattighus; ett ämne som förekommer i många protokoll framöver.

Så valdes ny ålderman efter en viss turordning och för nästa år blev det Sigvard Malmqvist. Till den nye åldermannen överlämnades byns handlingar bestående av kassalåda, räkenskaper, protokolls-bok och

kartor och skifteshandlingar från slutet av 1830-talet. Vidare debatterades linbastan, som är byalagets enda fasta egendom. Det konstaterades att en ny smidd hasp skulle monteras och att taket skulle rensas från mossa. Vidare beslöt man återgå till att ha stämman i november, allt enligt traditionen. Som sista punkt på stämman rapporterade Sigvard Malmqvist om jakten i området där det förra året fälldes 43 rådjur. I år har bildats ett älgskötselområde tillsammans med Hemmesjö, Tegnaby, Åryd, Södra Åreda, Hollstorp och Skir. Det omfattar 12.000 ha och i detta område bestämmer man själv om älg-tilldelningen.

Efter stämman fortsatte samvaron med mat och dryck och med livlig diskussion om livet i Risinge förr och nu. Inte minst talades om ansvaret att föra byns traditioner vidare till nästa generation. Med större gårdar och färre jordbrukare blir antalet som är berättigade att delta i stämman allt mindre. Ett förslag som diskuterades var att släppa in fler i stämman men då måste man vara säker på att de har ett grundläggande intresse för byn och dess traditioner.

Den som vill veta mer om byordning, byalag och bystämma i våra trakter skall låna boken "Småländsk bystämma" av Mats Rehnberg. Boken bygger på undersökningar i trakten av Lenhovda som utfördes på 1940-talet. De verksamheter inom en by som kunde vara föremål för behandling på en bystämma var bl.a.: Skogsavverkning, Bysågen, Vedbrand,

Stubbrytning, Kolning, Granbarksfångst, Enbärsplockning, Gärdselhuggning, Gärdesgårdar, Grindar, Husdjursavel, Vallgång, Bete, Svedjebränning, Fattigstuga, Inflyttande, Luffarklubba, Ungdomens nöjesliv, Äppeltjuvar, Snöplogning, Vägskötsel, Brandsyn och diverse förbud..

Kyrkofullmäktige i Hemmesjö med Tegnaby församling

Kyrkofullmäktige i Hemmesjö med Tegnaby församling upphörde att existera den 1 januari 1995. Till den avskedsfest som hölls strax före årsskiftet skrev jag en historik.

Denna införs nu efter viss bearbetning i Hemmesjöbygden. Av gammalt har svenska socknars gemensamma angelägenheter avhandlats på sockenstämmor. Vid sin sida fick sockenstämman så småningom ett kyrkoråd, som förberedde ärendena innan beslut fattades av sockenstämman. Genom en förordning av år 1862 fördelades sockenstämmans ärenden på kommunalstämma och kyrkostämma. Kyrkostämman blev beslutande organ för ärenden rörande kyrko- och skolfrågor. Genom lagen om församlingsstyrelse 1930 ersattes kyrkostämman i större församlingar av kyrkofullmäktige. Beslutanderätten övergick härigenom från församlingen i dess helhet till valda ombud. Ursprungligen behövde bara församlingar med minst 5000 invånare ha kyrkofullmäktige. Denna siffra ändrades efterhand. Numera får bara församlingar med upp till 500 röstberättigade kyrkomedlemmar ha kyrkostämma.

När lagen om församlingsstyrelse utkom var Hemmesjö med Tegnaby församling ett eget pastorat med 1449 invånare (den 1 januari 1931). Man kunde alltså fortsätta att låta kyrkostämman vara

beslutandeorgan för de kyrkliga frågorna. Det dröjde tretton år innan någon förändring skedde. I § 3 av kyrkostämmans protokoll den 23 maj 1943 står det: Sedan förslag väckts om införande av kyrkofullmäktige inom församlingen och sedan kyrkorådet tillstyrkt förslaget upptogs denna fråga till behandling varvid kyrkostämman enhälligt beslutade dels att från den 1 jan. 1944 överlåta församlingens beslutanderätt å kyrkofullmäktige, dels att fullmäktiges antal skulle bestämmas till 20.

Varför infördes kyrkofullmäktige just 1944? Församlingen kan inte ha varit nödsakad till detta. Folkmängden uppgick den 1 januari 1944 till 1359 personer, och så, sent som år 1950 fick församlingar med upp till 1500 invånare fortfarande ha kyrkostämma.

Vid det nyvalda kyrkofullmäktiges första sammanträde den 2 januari 1944 deltog samtliga tjugo ledamöter:

Gideon Lindqvist
Bertil Sjösteen
Thure Magnusson
Albert Blid
Martin Johansson
Gustav Friberg
Josef Johansson
Aug. Johansson
Karl Svensson
John Johansson
Ada Landqvist
Mauritz Berggren
Evald Johansson

Olof Svensson
 Gustav Gustavsson
 P.J.Sjösten
 Eric Carlsson
 Oskar Krantz
 Harald Johansson
 Nils Persson

Det var alltså en markant manlig övervikt. På senare år har könsfördelningen varit jämnare.

Till ordförande valdes Gideon Lindqvist, Tegnaby, och till vice ordförande Martin Johansson, Åryd. Gideon Lindqvist hade f.ö. sedan 1940 varit ordförande i kyrkostämman.

Vid det första sammanträdet i kyrkofullmäktige beslutades bl.a. om hur sammanträdena i fortsättningen skulle kungöras. Anslag skulle sättas upp i kyrkan och på sex olika anslagstavlor. Dessutom skulle varje ledamot kallas skriftligt. Man bestämde också att sammanträdesdag skulle vara sön- eller helgdag. Åtminstone fram till omkring 1980 tycks detta också ha varit den normala sammanträdesdagen.

I det första sammanträdesprotokollet hade närvarande ledamöter räknats upp. Fram till början av 1960-talet redovisades annars i regel bara vilka som saknas. I fråga om dessa anges noggrant om de haft laga förfall, något som långt ifrån alltid var fallet. I allmänhet tycks sammanträdena ha varit ganska välbesökta. Ett sammanträde den 27 juli 1947 upplöstes dock eftersom endast nio ledamöter infunnit sig och sammanträdet alltså inte var beslutsmässigt.

Några suppleanter fanns inte i den första uppsättningen kyrkofullmäktige. Inte förrän den 16 april 1985 fattades beslut om att dylika skulle utses.

Sammanträdesprotokollen skrevs under de första åren för hand i samma bundna protokollsbok som innehåller de sista protokollen från kyrkostämman. Fr.o.m 1955 är protokollen maskinskrivna. Fram

t.o.m. år 1984 skrev ordföranden själv protokoll. Fr.o.m 1985 har en särskild sekreterare funnits.

Vissa ärenden har genom åren regelbundet återkommit på kyrkofullmäktiges dagordning:

1. Man har fastställt det budgetförslag som uppgjorts av kyrkorådet och efter budgetårets slut beviljat kyrkorådet ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktiges ansvarsområde har under årens lopp minskat. Till en början hade man att besluta även om folkskolans angelägenheter. Besluten om utgifts- och inkomststat för skolkassan t.o.m 1951 fattades sålunda vid kyrkofullmäktiges budgetsammanträde. Därefter har kyrkofullmäktige bara beslutat om rent kyrkliga ärenden.

Ytterligare inskränkningar i kyrkofullmäktiges beslutanderätt har efterhand tillkommit. År 1962 uppgick församlingen i Östra Torsås pastorat, varigenom vissa gemensamma ärenden kom att beslutas av pastoratskyrkorådet och församlingsdelegerade. År 1988 ändrades ansvarsförhållandet mellan pastorat och församling så att pastoratet övertog ansvaret för byggnader och fastigheter, kyrkogård och personalfrågor.

För budgetarbetet har revisorerna givetvis spelat en viktig roll. De ordinarie revisorer som haft den längsta tjänstgöringstiden är Eric Nilsson (1953 - 73) och Sture Petersson (1959 - 82). Eric Nilsson var dessutom revisorssuppleant 1944 - 52. Även Helmer Gustafsson har varit såväl revisorssuppleant (1954 - 71) som ordinarie revisor (1974 - 76). Den längsta sammanlagda tiden som revisorssuppleanter har Yngve Carlsson (1953 - 58, 1965 - 67, 1972 - 91) samt Bertil Sjösten (1963 - 94).

2. Man har, på förslag av valberedningen, förrättat val av olika slag, dels avseende

befattningar inom den egna församlingen, dels av representanter i organ utanför denna församling.

Att här redovisa ens en bråkdel av de ärenden som behandlats av kyrkofullmäktige i Hemmesjö med Tegnaby församling är inte möjligt. Jag skall nöja mig med att nämna några ärenden angående församlingens kyrkor och andra lokaler för kyrkligt bruk. År 1953 restaurerades nya kyrkan efter ritningar av länsarkitekt Hans Lindén. Sedan ett beslut om uppförande av en ny prästgård närmare kyrkan upphävts beslutade fullmäktige den 29 juni 1958 att restaurera befintlig prästgård. Protokoll över slutbesiktningen av ombyggnadsarbetena delgavs ledamöterna vid sammanträdet den 25 oktober 1959. Vid sammanträde den 9 oktober 1966 fattades principbeslut om att bygga om sockenstugan till församlingshem. Detta beslut innebar bl.a. att samlingshallen förlades en trappa upp. Vid mitten av 1980-talet företogs en yttre renovering av nya kyrkan, omfattande bl.a. reparation av kyrktornet.

De renoveringsåtgärder som under vårt eget decennium företagits i fråga om gamla kyrkan och församlingshemmet har skötts av pastoratet genom dess kyrkogårds- och fastighetsnämnd. Några andra viktiga frågor har däremot kyrkofullmäktige fått ta ställning till. Det har gällt pastoratsindelingsreformen, som innebar att Hemmesjö med Tegnaby församling lösrycktes från Östra Torsås pastorat och i stället fick bilda pastorat med Furuby församling. Denna fråga avgjordes dock över de båda församlingarnas huvuden. Det har också gällt frågan om pastoratet skulle söka anslutning till Växjö kyrkliga samfällighet. Här var debatten livlig. Vid sammanträde den 26 januari 1993 beslutade kyrkofullmäktige till sist att ansöka om dylik anslutning. Vår ansökan beviljades också trots visst motstånd från samfällighetens sida. Därmed hade kyrkofullmäktige strängt taget blivit överflödigt. Beslut om budget m.m. skulle

numera fattas av samfällighetens fullmäktige. Den enda uppgift som återstod var att i början av varje mandatperiod förrätta olika val, i första hand valet av församlingens bredande organ, kyrkorådet. Ett alternativ erbjöd sig. Man kunde avskaffa kyrkofullmäktige och i stället inrätta ett s.k. direktvalt kyrkoråd, vars ledamöter skulle utses i allmänna val. Så skedde också i Hemmesjö med Tegnaby församling, som alltså den 31 maj 1994 höll sitt sista sammanträde.

Min redogörelse skall avslutas med några personuppgifter:

Ordförande i kyrkofullmäktige har varit

Gideon Lindqvist	1944 - 55
Gustav Friberg	1956 - 70
Åke Fjordevik	1971 - 81
Bernt Gustavsson	1982
Ansa Borck	1983 - 85
Sven Pehrson	1986 - 91
Monica Gustavsson	1992 - 94

Vice ordförande har varit

Martin Johansson	1944 - 46
Bertil Sjösteen	1947 - 50
Thure Magnusson	1951 - 59
Bertil Sjösteen	1960 - 66
Bernt Gustavsson	1967 - 73
Karl Sundberg	1974 - 76
Gösta Petersson	1977 - 78
Per-Olof Holgersson	1978 - 82
Kjell Andersson (Ringagård)	1983 - 85
Erik Häll	1986 - 91
Ansa Borck	1992 - 94

Genom åren har ett stort antal församlingsbor tillhört kyrkofullmäktige. Följande personer har varit ledamöter i minst 20 år:

Karl Almqvist	1947 - 76
Erik Carlsson	1944 - 76
Gustav Friberg	1944 - 73
Ingeborg Friberg	1951 - 73
Bernt Gustavsson	1963 - 85
Gustav Gustavsson	1944 - 73
Gully Johansson	1963 - 85

Bertil Sjösteen	1944 - 66
Hilding Sjösten	1947 - 85
P.J. Sjösten	1944 - 73
Ulla Sjösten	1971 - 94
Karl Sundberg	1951 - 54 och 1959 - 76

Av de som vid utgången av 1994 var ledamöter av kyrkofullmäktige har Ulla Sjösten den längsta tjänstgöringstiden. Hon

blev ledamot av fullmäktige redan 1971. Ansa Borck och Sven Pehrson delar andraplatsen. De blev invalda 1983. Elvy Persson blev ledamot redan 1967, men kvarstod bara t.o.m 1970 och återinvaldes först 1992.

Nils Fredrik Hjelmqvist

Blandat från bygden

INTERNET

Ett världsomspännande datanät som de flesta hört talas om, ibland i mindre smickrande sammanhang. Här ges bl.a. turistinformation från och till hela världen. Nu finns även Åryd och Hemmesjö hembygdsförening med! Var som helst i världen kan man på några sekunder på sin dataskärm få en bild från masugnen och en kort information på svenska, engelska och tyska. För den invigde gäller adressen <http://www.artisan.se/vaxjo/aryd.htm>

FLASKOR

Nu när flera pubar startat i bygden har också hembygdsföreningen tagit till flaskan för bjuda på underhållning. Det var Folke Samuelsson från Hovmantorp som en kväll i november visade en del av sin stora samling glasflaskor från när och fjärran. Till många flaskor hade han uppgifter om användning, ålder och tillverkningsort. Vidare berättade Folke att de "bästa" flaskorna i hans samling nu är skänkta till Smålands Muséum. När muséet så småningom öppnar får vi kanske se dem.

STALL OCH LADUGÅRD

Vid uppfarten till herrgården i Åryd ligger de gamla stall- och ladugårdbyggnaderna kvar. Under många år har tidens tand tårt på byggnaderna men i år har Skogsällskapet gjort ett stort arbete för att bevara dem. Allt gammalt och ruttet virke

är utbytt, nya fönster insatta och därefter är byggnaderna målade. Det är nu endast en byggnad på hela Fridhemsområdet som inte är renoverad. Det gäller det tredje huset på vänster sida när man kommer från Konsum. Vi hoppas att även detta hus skall få en ny användning och därmed kunna bevaras.

UTHUSEN

Överst på Masugnsbacken ligger några uthus som också har sett bättre dagar. Här är emellertid en ombyggnad planerad och så smått påbörjad. Det stora uthuset blir lägenhetsförråd och det mindre får hembygdsföreningen disponera som förråd.

SLÄKTFORSKARE

Daniel Wieland från Lincoln, Nebraska skrev för ett par år sedan till vår församling och bad om uppgifter om sin släkt. I USA hade han redan forskat genom att studera de mikrofilmade kyrkböckerna. Nu ville han veta något om sina släktingars öde under detta århundrade. Genom red. försorg har uppgifter om slakten vidarebefordrats till USA och i somras var Daniel Wieland här på ett kort besök för att träffa sina "nya" släktingar. Som ett tack för hjälpen skänkte han till hembygdsföreningen en bok som heter "Smollenning slekt", skriven av Irving Olsen, en släkting till honom. Boken berör delvis förhållandena här i Hemmesjö socken och finns att låna i hembygdsstugan. Boken är på engelska.

ALU

Ännu en gång har vi förmånen att tillsammans med ÅIK få arbete utfört genom ALU. Nu är det Erik Häll i Skogstorp som i ett halvår kommer att jobba med diverse underhåll på idrottsplatsen och på hembygdsföreningens fastighet.

BILDER FRÅN BILLA

Föreningen har fått ytterligare ett antal bilder av Eije Sahlberg, bördig från Billa. Här finns bilder av hus, midsommarfirande, vyer från kyrktornet mm. Bilderna är försedda med årtal och och andra uppgifter. Ett värdefullt tillskott till fotoarkivet!

BESÖK I MASUGNEN

I samband med caféverksamheten i gamla "badhuset" i Åryd under sommaren erbjöds besökarna ett guidat besök i masugnen. Många tog tillvara på den möjligheten. Upp emot 300 intresserade personer togs emot av Harald och Claes som fick göra sig

förstådda på både tyska, engelska och teckenspråk. Flera av besökarna hade sina rötter i bygden och var särskilt intresserade av att få veta hur det var här nu. I gengäld kunde de berätta om personer och händelser från förr. Det blev många och långa givande samtal. Det är en förhoppning att vi skall kunna fortsätta ta emot besökare nästa säsong.

NYA BÖCKER

Kan man ha en hembygdsförening i en större stad? Svaret "Ja" och motiveringen till det svaret får man i Hembygdsförbundets nya årsbok "Hemtrakter i stadens ljus".

Om "Kronobergskvinnor" handlar årsboken från Kronobergs läns hembygdsförbund. Blända, kloka gummor, Elin Wägner och många andra får vi möta i artiklar av namnkunniga skribenter. Båda böckerna finns att låna i hembygdsstugan.

Styrelsen 1995

Claes Lissing, ordf, red för Hemmesjöbygden
Masugnsvägen 4 A
360 43 Åryd
tel 0470/774315

Karin Carlsson
Södra Åreda
360 43 Åryd
0470/771066

Nils Fredrik Hjelmqvist, kassör
Åry herrgård
360 43 Åryd
0470/774250

Elvy Persson
Södra Åreda
360 43 Åryd
0470/771014

Ansa Borck
Åry herrgård
360 43 Åryd
0470/774213

Ditte Lind
Risinge Mellangård
360 43 Åryd
0470/772150

Omni Thunell
Billa
360 43 Åryd
0470/774049

Leif Bolmgren
Tallvägen 11
360 43 Åryd
0470/774325

Ulla-Stina Åhman
Billa
360 43 Åryd
0470/774138

Asta W Olsson
Ringsberg
360 43 Åryd
0470/772012

Göte Aronsson
Risinge
360 43 Åryd
0470/772061

Monica Ohlsson
Billavägen 1 A
360 43 Åryd
0470/774285

Ingrid Wahrolén, sekr
Södra Åreda
360 43 Åryd
0470/771068

Hemmesjöbygden utges av Hemmesjö hembygdsförening. Föreningen arbetar i Hemmesjö socken som omfattar Billa, Hemmesjö, Gummatorp, Risinge, Södra Åreda och Åryd. Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften, 100 kr. Postgironummer: 72 98 81 - 3
Där inget annat anges är artiklarna skrivna av redaktören.